

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ / 103
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
1784-1974

Εφημερίδες, Περιοδικά, Δημοσιογράφοι, Εκδότες

Επιμέλεια
ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ – ΓΙΟΥΛΑ ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΥ

Τόμος Β'
E - K

ΑΘΗΝΑ 2008

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1996»
Προλεγόμενα
Εισαγωγικά κείμενα: Τα ιστορικά του ελληνικού Τύπου, 1784-1974
Οι συνεργάτες του τόμου
Εκδοτικό σημείωμα
Βιβλιογραφικές Βραχυγραφίες - Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα
Λήμματα Α-Δ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ

Οι συνεργάτες του τόμου
Βιβλιογραφικές Βραχυγραφίες - Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα
Λήμματα Ε-Κ

ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ

Οι συνεργάτες του τόμου
Βιβλιογραφικές Βραχυγραφίες - Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα
Λήμματα Λ-Π

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΤΟΜΟΣ

Οι συνεργάτες του τόμου
Βιβλιογραφικές Βραχυγραφίες - Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα
Λήμματα Ρ-Ω
Λήμματα Α-Ζ (Ξενόγλωσσοι τίτλοι)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Οι Ενώσεις Τύπου
Περίγραμμα νομοδεσίας περί Τύπου
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο τόπων έκδοσης
Φωτογραφικό ένδετο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

από τα καλύτερα έργα της νεοελληνικής αρφηγηματικής πεζογραφίας. Πέθανε στις 25 Ιουλίου 1920.

Η είσοδος του Κονδύλακη στη δημοσιογραφία συνέπεσε με την περίοδο εκείνη που δρίσκει τον αδηναϊκό Τύπο στην αρχή ενός εκδοτικού και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού. Με δημοσιογράφους πρωτηκότητες των νεοελληνικών γραμμάτων, ο ρόλος του ημερήσιου Τύπου στην ελληνική πραγματικότητα άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στα πολιτικά πράγματα του τόπου και να επηρεάζει την κοινή γνώμη στη διαμόρφωση των ιδεολογικών ρευμάτων και της κοινωνικής δράσης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Ν.Η. Αποστολίδης, «Το αδηναϊκό χρονογράφημα», π. Επιστημόλογος (Δεκ. 1933 - Ιαν. 1934); Σπ. Μελάς, «Γιάννης Κονδύλακης», αφέρευμα στο π. Ελληνική Δημοσιογραφία, τχ. 128 (Ιαν. 1953); Κ. Παπαλέξανδρου, «Ο Κονδύλακης δημοσιογράφος», αφέρευμα στο π. Ελληνική Δημοσιογραφία, τχ. 128 (Ιαν. 1953); Αδ. Παπαδήμας, «Αδηναϊκοί δρανογράφοι», π. Ο Τύπος, τχ. 5 (Μάιος 1984), 28-40; Ν. Παπαδημητρίου, Οι συγγραφείς της αδηναϊκής δημοσιογραφίας, τ. Α', Αδήνα 1984, σ. 112; Κ. Σαρδελής, «Ιωάννης Κονδύλακης», στο ένδετο της εφ. Βραδήνη, 2 Νοε. 1984; Εμμορφία Μπονουφάκη-Βαγάκη, Κρήτες δημοσιογράφοι, Αθήνα 1990; Κατερίνα Κώστιον, «Ι. Κονδύλακης», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 5, Αδήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1991, σ. 10-11; Ν. Παπαγιαννάκης, «Ο Κονδύλακης και η δημοσιογραφία», αφέρευμα στην εφ. Βιαννίτικα Νέα, Ηράκλειο 1997.

ΠΗΓΗ: Γάρογος και Ηρώ Σημονάκη, «Ιωάννης Κονδύλακης, ο γιωστός “Διαβάτης”», ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στην ΕΤ-1 (Αύγ. 1994).

ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κονδύλης, Γεώργιος



(Φώκαια Μ. Ασίας, 1901 - Αλεξανδρούπολη, 27 Φεβρ. 1993). Δημοσιογράφος. Ερφασε το 1914 στη Μυτιλήνη πρόσφυγας μαζί με την οικογένειά του που εγκαταστάθηκε στην Καλλονή. Γράμματα έμαδε στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, στην Αστική Σχολή της πατρίδας του, στη Λειμωνιάδα Σχολή της Καλλονής και στο γυμνάσιο της Μυτιλήνης. Γνώριζε τουρκικά και γαλλικά. Το 1919 επιστρέψει στη Φώκαια, ενώ το 1920 κατατάσσεται ως εδελοντής στον ελληνικό στρατό. Η κατάρρευση του μετώπου τον δρίσκει στη Μυτιλήνη, όπου θα παραμείνει έως το 1945.

Η δημοσιογραφική του σταδιοδρομία αρχίζει το 1925, όταν ανέλαβε το ρεπορτάρικό από τα λεσβιακά

χωριά στην εφ. *Σάλπιγξ της Μυτιλήνης, που διηύθυνε τότε ο Τέρπανδρος *Αναστασιάδης. Η εργασία του, η οποία τον υποχρεώνει να περιέχεται συνεχώς τη λεσβιακή ύπαιθρο, είναι πολύ καλή και γρήγορα γίνεται γνωστός στους δημοσιογραφικούς κύκλους: για την εφημερίδα του εξάλλου γίνεται πολύτιμο στοιχείο γιατί, καθώς περιοδεύει στα χωριά δημιουργεί γνωριμίες, γράφει συνδρομητές, επεκτείνει τη φήμη της Σάλπιγγας. Πολλές εφημερίδες της Λέσβου τον ζητούν για συνεργάτη τους αλλά αυτός προτιμά τον *Ταχυδρόμο των Θειελητη *Λεφκία και Στράτη *Μυριβήλη, όπου συνεχίζει το ρεπορτάρικό για τη ζωή των λεσβιακών χωριών αλλά και της Λήμου. Λόγω της ειδικότητάς του αυτής πήρε κάποια στιγμή το προσωνύμιο «δημοσιογράφος της υπαίθρου», ενώ είχε χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της Κατοχής το ψευδώνυμο «Πεζοπόρος».

Στον Ταχυδρόμο δια εργαστεί έως το 1936, καθώς η δικτατορία του I. Μεταξά κλείνει την εφημερίδα, ενώ παράλληλα υπήρχε και ανταποκριτής αδηναϊκών εφημεριδών, όπως το *Ελεύθερον Βήμα και ο *Ελεύθερος Ανδρωπος, καθώς και συνεργάτης άλλων τοπικών εντύπων όπως ήταν ο *Τριβόλος, το *Φως, ο *Αιγαιοπελαγίτικος Αδλητισμός, το *Εμπρός, η Αγοροτική, η Εξέλιξη κ.ά. Από τις παραπάνω εφημεριδές ας σημειωθεί ότι ο ίδιος συνέχισε την έκδοση της εφ. Αιγαιοπελαγίτικος Αδλητισμός. Μετά την Απελευθέρωση η εφημερίδα αυτή ήταν η μόνη τοπική που δημοσίευε ανακοινώσεις του ΕΑΜ (Εδνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) και του ΕΛΑΣ (Εδνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός). Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, εξάλλου, βοηθά στην έκδοση της παρανόμης εφ. Ελεύθερη Λέσβος του ΕΑΜ με πληροφορίες που έδινε στον Απόστολο Αποστόλου. Ο ίδιος σε επιστολή του αναφέρει ότι τις πληροφορίες αυτές έπαιρνε όταν πήγαινε την εφ. Φως στην Γκεσπάτο για να λογοκριδεί, της οποίας ήταν αρχισυντάκτης με διευθυντή τον γερμανόφωνο Άδαν. *Γκράβαλη.

Αμέσως μετά την Απελευθέρωση αναγκάστηκε να εκπατρισθεί από τη δεύτερη πατρίδα του (κατά δική του ομολογία), τη Μυτιλήνη, και να εγκατασταθεί στην Αλεξανδρούπολη (η γυναίκα του καταγόταν από το Πύδιο της Θράκης), στις 31 Οκτωβρίου 1944. Εκεί εργάζεται έως τον Απρίλιο 1945 στις εφημερίδες του ΕΑΜ Φωνή του Έβρου και Λαϊκή Θέληση και στις 29 Απριλίου βγάζει την καδημερινή εφ. *Ελεύθερη Θράκη. Λίγα χρόνια αργότερα εκδίδει τις εβδομαδιαίες εφ. Πανδρακική (σε συ-

