

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ
12.000 ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ανάτυπο

MNHMΩN, τ. 34 (2015)

Αθήνα 2015

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

12.000 ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Κέντρο/Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (και από το 2012 Τομέας στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (INE-EIE) από την ίδρυσή του, το 1960, συγκρότησε μικροταινιοθήκη για να υπηρετηθούν τα ερευνητικά προγράμματα και τα έργα του και οι ζητήσεις των ερευνητών που συνεργάστηκαν στο πλαίσιό του. Η χρήση της μικροταινίας, του μικροφίλμ, στην επιστημονική έρευνα έτεινε από το 1960 να γενικευθεί και σε συνδυασμό με την απόκτηση μηχανήματος ανάγνωσής τους και εκτύπωσης φωτοτυπιών υπηρέτησε αποτελεσματικά τις επίμονες ερευνητικές προσπάθειες για τη συγκέντρωση, την ανασύσταση ή και τη συγκρότηση πηγών της Ιστορίας: νεοελληνική εικονιστική προσωπογραφία, ελληνικό βιβλίο, αλληλογραφία Αδ. Κοραή κ.ά.¹

Ας αναλύσουμε το παράδειγμα του ελληνικού βιβλίου, της μεγαλύτερης σειράς-πηγής της νεοελληνικής Ιστορίας, αναλογιζόμενοι ότι από το 1476 ώς το 1821 τα ελληνικά βιβλία που κυκλοφόρησαν ξεπερνούν τις 8.000. Όλων αυτών των βιβλίων έχουμε τη βιβλιογραφική ταυτότητα αλλά, αν θελήσουμε να δούμε αντίτυπά τους –σε πολλές περιπτώσεις

Διάλεξη στις 3.7.2006 στην κεντρική αίθουσα συνεδρίων και συνεντεύξεων του Ζαππείου Μεγάρου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Επιστήμης και Τεχνολογίας, 28.6.2006 – 5.7.2006 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στην οποία διανεμήθηκε το τρίπτυχο *Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία* (βλ. υποσ. 5 και εικόνα στη σελίδα 206). Υπεύθυνη της οργάνωσης από πλευράς ΕΙΕ ήταν η Ελένη Γραμματικοπούλου.

1. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Κατάλογος Μικροταινιοθήκης [KNE/EIE]. Φωτογραφήσεις εγγράφων, καταστίχων, χειρογράφων, εντύπων και προσωπογραφιών 1960-1980», *Τετράδια Εργασίας KNE/EIE 1* (1982) ιζ+137 σ. Ο υπομνηματισμένος αυτός κατάλογος έγινε στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του KNE/EIE, που επιχειρήθηκε από το 1978, και για να κοινοποιηθεί η ύπαρξη των μικροταινιών στην επιστημονική κοινότητα.



ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΈΡΕΥΝΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΈΡΕΥΝΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ

10.000 προσωπογραφίες στο διαδίκτυο

www.
eie.
gr

Η πρώτη σελίδα του τρίπτυχου
Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία (βλ. υποσ. 5).

μοναδικά και σε πολύ περισσότερες σπάνια—, θα δυσκολευτούμε, καθώς είναι σκορπισμένα στις ελληνικές και τις ξένες βιβλιοθήκες (δημόσιες, δημοτικές, σχολικές, μοναστηριακές, ιδιωτικές). Θα μπορούσε να περιμένει κανείς ότι ένα τέτοιο έργο συγκέντρωσης αντιγράφων όλων των ελληνικών βιβλίων θα ήταν καταστατική υποχρέωση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Οι αδυναμίες όμως αυτού του φορέα δεν μας επέτρεπαν να περιμένουμε τέτοια υπηρεσία, παρόλο που όλο και περισσότεροι ερευνητές διατύπωναν αιτήματα προσέγγισης δυσπρόσιτων αντιτύπων της ελληνικής βιβλιογραφίας. Το INE-EIE τόλμησε από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 να αναλάβει αυτό το έργο ξεκινώντας από δυσπρόσιτα έντυπα, δηλαδή όσα δεν υπήρχαν στις βιβλιοθήκης της Αθήνας. Συγκεντρώσαμε 350 έντυπα βιβλία σε μικροταινίες. Πολύ γρήγορα μας εγκατέλειψαν οι οικονομικές δυνατότητες του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου. Δεν μπορέσαμε να το εντάξουμε και σε κανένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής ή ελληνικής χρηματοδότησης και έτσι μείναμε με το όνειρο και το σχέδιο και τις 350 μικροταινίες των απαρχών. Τώρα ήλθε η ψηφιοποίηση και ίσως μπορούμε να ξαναελπίσουμε για τη συνθετική σειρά των ψηφιοποιημένων ελληνικών βιβλίων και πάντως να βολευτούμε για την ώρα με τις σποραδικές, σπασμαδικές –και με αχρείαστες επαναλήψεις– ψηφιοποιήσεις βιβλίων από φορείς και πρόσωπα. Ας μιλήσουμε όμως για την «Προσωπογραφία».

Η «Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία» είναι ένα πρόγραμμα που άρχισε το 1961 με πρωτοβουλία του Κ. Θ. Δημαρά και συνεχίστηκε ώς το 1978 με χαμηλούς ρυθμούς πλουτισμού, αφού έφθασε μένο τις 800 προσωπογραφίες.² Η ύπαρξή του συνδυάστηκε με ένα λαμπρό παράδειγμα εφαρμογής, την εικονογράφηση της τέταρτης έκδοσης της *Iστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας* (1968) του ιδρυτή του INE-EIE και συνιδρυτή του ΕΙΕ Κ. Θ. Δημαρά: 154 εικόνες με προσωπογραφίες νεοελλήνων λογίων κυρίως, από τον Βησσαρίωνα ώς τον Κωνσταντίνο Καβάφη, υπομνηματισμένες αναλυτικά, εικονογράφησαν το βιβλίο και διατηρήθηκαν, με κάποιες προσθήκες και αλλαγές, ώς την ένατη έκδοση του 2000, που ακόμα κυκλοφορεί.³

2. Αικατερίνη Κουμαριανού, «Αρχείο φωτογραφιών», *O Εργανιστής* 5 (1967), σ. 142-143. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Νεοελληνική προσωπογραφία», *O Εργανιστής* 15 (1978-1979), σ. 346-347.

3. Εικονογραφία της Νέας Ελληνικής Παιδείας απόσπασμα από την *Iστορία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας* του Κ. Θ. Δημαρά, Αθήνα 1968: ανατύπωση των διάσπαρτων 154 εικόνων και Δ' Υπόμνημα στις εικόνες, σ. 667-672. Κ. Θ. Δημαράς, *Iστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας*. Από τις πρώτες ρίζες ώς την

Από το 1978 η διευθύντρια του INE-EIE Λουκία Δρούλια ανέθεσε το πρόγραμμα στον ερευνητή Τριαντάφυλλο Ε. Σκλαβενίτη και συνεργάστηκε πάντοτε για τον εμπλουτισμό του. Ως το 1998, το πρόγραμμα είχε φθάσει στην απόκτηση 6.500 προσωπογραφιών σε αρνητικό και θετικό δείγμα, τοποθετημένες σε ειδικά δελτία.⁴

Πρόκειται για μια συλλογή προσωπογραφιών των Ελλήνων που διακρίθηκαν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ώς την εποχή μας (με εξαίρεση των ζώντων για λόγους ευνόητους) σε όλους τους τομείς του βίου: πολιτικοί, αγωνιστές, στρατιωτικοί, αξιωματούχοι της πολιτείας, της Εκκλησίας και των άλλων θεσμών, άνθρωποι της εκπαίδευσης, των γραμμάτων, των τεχνών, της επιστήμης, του αθλητισμού, της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Οι προσωπογραφίες από την άποψη της τεχνικής τους είναι ξυλογραφίες, χαλκογραφίες, ελαιογραφίες, λιθογραφίες, τοιχογραφίες, σκίτσα, φωτογραφίες, οι οποίες φωτογραφήθηκαν από διάφορες συλλογές από τον Λεωνίδα Ανανιάδη και κάποτε από τον Κώστα Μανώλη, ταξινομήθηκαν σε δελτία και τοποθετήθηκαν σε ειδική δελτιοθήκη. Στο δελτίο καταγράφονταν: το όνομα του εικονιζόμενου, η τοποχρονολογία γέννησης και θανάτου, οι ιδιότητες και όσα άλλα στοιχεία κρίνονταν απαραίτητα ή υπήρχαν πρόχειρα στην πηγή που έδωσε την προσωπογραφία, ή όσα αντλήθηκαν από συναγωγές βιογραφιών.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός όσο γινόταν πληρέστερου σώματος προσωπογραφιών, το οποίο, μετά τις επεξεργασίες που θα προέκυπταν, θα αποτελούσε μια ολοκληρωμένη πηγή/σειρά για τις νεοελληνικές σπουδές. Το υλικό της, πέρα από τις επιμέρους χρήσεις, θα έδινε τη δυνατότητα προσεγγίσεων του ιστορικού φαινομένου με την «ιδιάζουσα διάσταση του βάθους που προσφέρει η εικαστική εμπειρία». Ο πλουτισμός του προγράμματος σταμάτησε το 1989, όταν μηδενίστηκε ο ταχτικός προϋπολογισμός του INE-EIE, και μόνο το 1998 ενισχύθηκε από το πρόγραμμα «Ιστός», οπότε προστέθηκαν 1.000 προσωπογραφίες (έξοδα φωτογράφου και δακτυλογράφου). Το 2004 το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» ως τμήμα του έργου «Πανδέ-

εποχή μας, Αθήνα, Γνώση, ⁹2000. Το «Υπόμνημα στις εικόνες» στις σ. 875-883.

4. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Τα φωτογραφικά αρχεία και η Μικροταινιοθήκη του KNE/EIE», *Ενημερωτικό Δελτίο KNE/EIE 14-15* (Ιαν.-Ιούν. 1995), σ. 3-6. [Ο ίδιος], «Φωτογραφικά αρχεία [KNE/EIE]», *Ta Φωτογραφικά Αρχεία και οι φορείς τους, Αθήνα, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο*, 1999, σ. 18-25. Ιωάννα Ασημακοπούλου, «Αρχείο Νεοελληνικής Εικονιστικής Προσωπογραφίας KNE/EIE», *Ενημερωτικό Δελτίο KNE/EIE 22* (1998), σ. 20-22.

Κ Ν Ε - Ε Ι Ε	ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΘΕΜΑ ΚΟΡΑΗΣ 'Αδαμάντιος	ΤΟΠΟΧΡΟΝ. ΓΕΝ. Σμύρνη, 1748 ΤΟΠΟΧΡΟΝ. ΘΑΝ. Παρίσι, 1833
<p>Α/Α Ερέτηριον.....θ..... 'Αρ. ταξινόμησης</p> <p>ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ. Μαρύνος Παπαδόπουλος - Βρετός, Έθνικόν 'Ημερολόγιον, Γ'(1863), σ. 4</p> <p>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ λιθογραφία</p> <p>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ πρότυπό της ή λιθογραφία του Σμόλκι</p> <p>ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ</p>	
 ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ	
Βλ. πίσω λοιπές παρατηρήσεις και άρνητικό	

α/α	1411		
Επώνυμο	Κοραής		
Όνομα	Άδαμάντιος		
Πατρόνυμο	Ιδιοτήτα	Εκπρόσωπος Νεοελληνικού Διαφωτισμού	
Τόπος Γέννησης	Σμύρνη	Ημερ/νια Γέννησης 1748	
Τόπος Θανάτου	Παρίσι	Ημερ/νια Θανάτου 1833	
Βιογραφικά στοιχεία			
Διδάσκαλος του γένους, πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού, γιατρός και φιλόλογος.			
α/θ ευρ.	5976	id	2414
Δημιουργός εικόνας	Πρόσωπο Κοραής Άδαμαντιος <input type="checkbox"/> Πρωτότυπο <input checked="" type="checkbox"/> Αναπτερόνυμο Απεικόνιση Αναπτεραγματικής ειλαιογραφίας Πηγή Εικονογράφησης Ιακωβάτης Βιβλιοθήκη, Ληξύρι Ετος δημιουργίας πρωτότυπο		
Απεικόνιση Αναπτεραγματικής ειλαιογραφίας	Πηγή Αναπτεραγματικής Βιβλιοθήκη INE/EIE		
Στοιχεία Πηγής Αναπτεραγματικής Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1983-1988			
Στοιχεία Αριθμητικής πηγής Αναπτεραγματικής Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1983-1988			
Στοιχεία πηγής			
Στοιχεία αριθμητικής πηγής			
Συγχρόνεις			
Βιβλιογραφικές Παραπομπές	Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό - 1983-1988 [τομ. 5, σ. 24-26] Μεγάλη Ελληνική Εγκυλοπαίδεια - Δρανδάκης Γιαύλος χ.χ. - [τομ. 14, σ. 859-866]		
Σφριγιάτης	Ιακωβάτης Βιβλιοθήκη, Ληξύρι		
Εικονιζόμενα πρόσωπα			
Παραπημίας			

κτης» του ΕΙΕ. Ως το τέλος του 2006, που έληξε το πρόγραμμα, είχαν ψηφιοποιηθεί οι 6.500 φωτογραφίες και εντάχθηκαν 3.500 νέες ψηφιοποιήσεις, για να φθάσουμε στον αριθμό 9.960. Στην επέκταση του έργου «Πανδέκτης» για το 2007 ψηφιοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στο έργο 2.040 προσωπογραφίες και έτσι φθάσαμε στον συνολικό αριθμό των 12.000. Για κάθε προσωπογραφία υπάρχει ψηφιοποιημένο το αναλυτικό δελτίο με τα στοιχεία για το εικονιζόμενο πρόσωπο, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσωπογραφίας και τα στοιχεία για την πηγή της. Τα βιογραφικά στοιχεία μεταγράφονται/μεταφράζονται και στην αγγλική γλώσσα.⁵

Η αλφαριθμητική προσέγγιση κατά το επώνυμο του εικονιζόμενου είναι αυτονόητη. Υπάρχουν όμως και άλλες δυνατότητες προσέγγισης ανάλογα με την ιδιότητα, τις τοποχρονολογίες γέννησης και θανάτου, και το είδος της προσωπογραφίας. Εμφανίζονται, επίσης, στην οθόνη όλες οι προσωπογραφίες του ίδιου προσώπου, για να γίνονται συγκριτικές προσεγγίσεις.

Ο μεγάλος αριθμός των προσωπογραφιών, ψηφιοποιημένων και υπομνηματισμένων, φθάνει στην οθόνη του υπολογιστή κάθε ερευνητή, εκπαιδευτικού ή φιλίστορα, για να μπορεί να αναγνωρίζει, να συγκρίνει, να επιλέγει ανάλογα με τις ανάγκες των ζητήσεών του: πιστότητα απεικόνισης, ηλικία, στάση, ευκρίνεια κ.λπ. Μπορεί, επίσης, να αναγνωρίζει μεταγενέστερες απεικονίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις, τις επιδιώξεις και τις ιδεολογικές επιλογές κάθε εποχής, καθώς πριν από την εφεύρεση της φωτομηχανικής αναπαραγωγής οι προσωπογραφίες, για να αναπαραχθούν, χαράσσονται, με μικρότερη ή μεγαλύτερη διάθεση για αλλαγές, ωραιοποιήσεις, ερμηνείες και «αναγνώσεις» του εικονιζόμενου προσώπου. Υστερα είναι και οι «δημιουργικές» προσωπογραφίες των καλλιτεχνών,

5. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία. 10.000 προσωπογραφίες στο διαδίκτυο, [επιμέλεια Τ. Ε. Σκλαβενίτης], [Αθήνα 2006], τρίπτυχο. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ίδρυματος Ερευνών, Νεοελλήνικοι φάκελοι στο διαδίκτυο. Βάσεις δεδομένων και ψηφιοποιημένες συλλογές, [επιμέλεια Κατερίνα Δέδε – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης], Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», έργο «Πανδέκτης»), IEPA, IBE, INE, EKT-EIE, Αθήνα 2007, 47 σ. [Γ. Ε. Σκλαβενίτης, «Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία», σ. 33-35]. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Πανδέκτης, πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Βάσεις δεδομένων και ψηφιοποιημένες συλλογές του INE στο διαδίκτυο», Ενημερωτικό Δελτίο INE/EIE 32 (Δεκ. 2007), σ. 28-29, και Ενημερωτικό Δελτίο INE/EIE 33 (Δεκ. 2008), σ. 37-38. Κωστής Λιόντης, «10.000 προσωπογραφίες στο Διαδίκτυο. Σε μια μοναδική συλλογή, που περιλαμβάνει επιφανείς Έλληνες από το 1453 έως σήμερα αποκτά πρόσβαση το κοινό», εφημ. *H Καθημερινή*, 2 Απριλίου 2006.

που, είτε εκ του φυσικού είτε στηριζόμενοι σε προσωπογραφίες ή φωτογραφίες του εικονιζόμενου, δημιουργούν τις δικές τους προσωπογραφίες, κάθε τεχνικής, και ερμηνεύουν τον εσωτερικό κόσμο του εικονιζόμενου, προβάλλοντας τις χάρες ή τις ατέλειες, γελοιογραφούν και ελέγχουν. Στην εποχή μας, μετά την επανάσταση της πληροφορικής, υπάρχουν νέοι δρόμοι («δημιουργικής παραποίησης») των εικόνων, με τέτοια ποικιλία που ίσως θα είναι αδύνατο να τους παρακολουθήσουμε και γι' αυτό αποδεικνύονται επικίνδυνοι από μια άποψη, καθώς υπονομεύουν την πιστότητα.

Μελλοντικά θα μπορέσουν ίσως να γίνουν και εσωτερικές επιμέρους επεξεργασίες του υλικού: σχηματισμός διαγραμμάτων, που θα δείχνουν τη σχέση των προσωπογραφιών προς τις αυθεντικές (εκ του φυσικού) για τα έργα πριν από την εύρεση της φωτογραφίας και τις συσχετίσεις των προσωπογραφιών. Όλα αυτά προϋποθέτουν ερευνητές για τη συλλογή και άλλων στοιχείων, εκτός εκείνων που δίνουν πρόχειρα οι ίδιες οι προσωπογραφίες και οι πηγές τους. Η εργασία αυτή έχει προχωρήσει σε κάποια επιμέρους θέματα και έγινε προσπάθεια να μελετηθούν παραδειγματικά οι προσωπογραφίες του Αδαμάντιου Κοραή, ενώ εποιημάζεται η συνθετική και υπομνηματισμένη ανατύπωση σε λεύκωμα των 300 λιθογραφημένων προσωπογραφιών που δημοσιεύτηκαν στο *Εθνικόν Ήμερολόγιον* (Παρίσι, 1861-1871) του Μαρίνου Παπαδόπουλου-Βρετού.⁶ Το αίτημα για την επέκταση του προγράμματος, που πρέπει να διπλασιάσει ή και να τριπλασιάσει τον αριθμό των προσωπογραφιών, παραμένει και αναζητούνται χρηματοδοτήσεις.

Οι ψηφιοποιημένες εικόνες και η βάση δεδομένων που τις συνοδεύει, είναι διαθέσιμες δωρεάν στο διαδίκτυο (pandektis.ekt.gr) από το τέλος του 2007. Οι προσωπογραφίες, για τις οποίες το ΕΙΕ διαθέτει τα δικαιώματα, είναι διαθέσιμες σε υψηλή ανάλυση, για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι και να τις χρησιμοποιούν. Αντίθετα, οι προσωπογραφίες, για τις οποίες το ΕΙΕ δεν έχει τα δικαιώματα, διατίθενται σε χαμηλή ανάλυση, για να μπορεί ο χρήστης να αξιοποιεί μεν την πληροφορία αλλά να ζητά αντίγραφο από το μουσείο, τη βιβλιοθήκη, τον φορέα ή τον ιδιώτη που κατέχει το πρωτότυπο.

Στο πρόγραμμα (σύνταξη και αυτοματοποίηση της βάσης δεδομέ-

6. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Το εθνικό πάνθεον των βιογραφιών και των προσωπογραφιών (1828-1876)», Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, *Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002*, Πρακτικά Δ' Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας, επιμέλεια Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης – Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, τ. Α', Αθήνα 2004, σ. 187-189.

νων, εποιμασία του υλικού για ψηφιοποίηση) συνεργάστηκαν η ιστορικός Τέχνης Ελένη Μαχαίρα (1986-1987), η φιλόλογος Γιάννα Ασημακοπούλου (1998), την οποία χάσαμε πρόωρα τον Αύγουστο του 2014, οι ιστορικοί Κατερίνα Δέδες και Γιάννης Καραχρήστος (2005-2007) και η Άννα Μιχαλακέλη (2005). Το λογισμικό επεξεργάστηκε ο αναλυτής-προγραμματιστής Γιάννης Πελεκούδας. Για την ψηφιοποίηση των εικόνων και την εποιμασία της βάσης για το διαδίκτυο εργάστηκαν οι συνεργάτες του ΕΙΕ Νεφέλη Παπουτσάκη και Αγγελική Βόσσου, και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ΕΙΕ Θεόδωρος Μελαχροινίδης, Μάχη Σινάνου, Γιάννης Βουλγαράκης, Αγάθη Παπανότη, Άννα Μάστορα και Νίκος Χούσος.

Ας προσπαθήσουμε τώρα, μετά τη γενική ενημέρωση, να καταλάβουμε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα η βάση δεδομένων των ψηφιοποιημένων προσωπογραφιών από τους ερευνητές, τους φιλίστορες, τον κόσμο της εκπαίδευσης και κάθε ενδιαφερόμενο, στη σημερινή της έκταση των 12.000 προσωπογραφιών, προσβλέποντας μακάρι και στη μελλοντική, την πληρέστερη. Στη σημερινή, που δεν έχουν γίνει οι επεξεργασίες του υλικού όπως θα θέλαμε, η χρήση της προϋποθέτει την αυτενέργεια και τα ερωτήματα του χρήστη, για να μπορέσει αυτός να έχει στη διάθεσή του καλύτερης ποιότητας πληροφορίες που θα προέρχονται από τη συνδυαστική ανάγνωση του εικαστικού αλλά και του πληροφοριακού υλικού της βάσης δεδομένων.

Για κάθε αναζητούμενο πρόσωπο ο χρήστης μπορεί να έχει στην οθόνη του υπολογιστή του το σύνολο των διαθέσιμων προσωπογραφιών και μπορεί, επίσης, να τις κατατάξει με το δικό του κριτήριο. Για παράδειγμα, να τις κατατάξει κατά ηλικία του εικονιζόμενου, βοηθούμενος από τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα (χρονολογία της προσωπογραφίας ή χρονολογία της πρώτης δημοσίευσής της).



(1) 2291

Παρουσιάζοντας ένα μέρος από τις διαθέσιμες προσωπογραφίες του ποιητή Κωστή Παλαμά (1859-1943) θα έχουμε, ελπίζω, ένα καλό παράδειγμα ανάγνωσης του υλικού μας.

(1) Το σπίτι που γεννήθηκε, στις 13 Ιανουαρίου του 1859, ο Κωστής Παλαμάς στην Πάτρα και έζησε ώς τα εφτά του χρόνια, όταν πέρασε ορφανός στο Μεσολόγγι, στο σπίτι του αδελφού του πατέρα του Δημητρίου. Γράφει ο ποιητής το 1905:

Γεννήθηκα στὴν Πάτρα στὰ 1859. Πέμπτη, ἀπομεσήμερο, στὶς δυὸς ἡ ὥρα, δεκατρεῖς τοῦ Γεννάρη. Τὰ νούμερα κρατῶ ἀπὸ τὸν ἀδελφό μου. Ἄν καλὰ θυμοῦμαι, τὰ γνώριζε ἀπὸ κάποιο καταστιχάκι τῆς μητέρας μου ἢ τοῦ πατέρα. Μέσα σ' αὐτὸς σημειωμένα ἔτσι, χρόνος, ἡμέρα, ὥρα, οἵ ἐρχομοὶ στὸν κόσμο καὶ γιὰ τ' ἄλλα δυὸς τ' ἀδέρφια μου.

Τὸ σπίτι μας πατρικὸ δίπατο· στὸ δρόμο ἡ πρόσοψή του ἀπὸ καμαρωτὲς κολᾶνες, καθὼς τὸ συνήθιζαν τότε τὰ πατρινὰ τὰ σπίτια· σύμφωνα μὲ κάποιο ἀρχιτεκτονικὸ τύπο τοῦ συρμοῦ, παραδομένο, ἀνίσως δὲ λαθεύω, ἀπὸ τὴν Ιταλία. Τὸ σπίτι μας τὸ βλέπω τώρα στὴ φωτογραφία του· εἶχανε τὴν καλωσόνη νὰ μοῦ τὴν προσφέρουν, ὕστερος ἀπὸ πόσα χρόνια! δυὸς πατρινὲς ἀξιαγάπητες κοπέλλες· σιγνρισμένο κάπως και πασαλειμμένο φανταχτά· μὰ στὸν κύριο ρυθμό του πάντα τὸ ἴδιο.⁷

Το ἴδιο κείμενο μετέγραψε ποιητικά το 1919:⁸

Τὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκα κι ἀς τὸ πατοῦν οἱ ξένοι,
στοιχεὶο εἶναι καὶ μὲ προσκαλεῖ· ψυχή, καὶ μὲ προσμένει.

Τὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκα ἴδιο στὴν ἴδια στράτα
στὰ μάτια μου ὅλο ὑψώνεται καὶ μ' ὅλα τον τὰ νιάτα.

Τὸ σπίτι, ὅς τοῦ νοθέψανε τὸ σχῆμα καὶ τὸ χρῶμα·
καὶ ἀνόθεντο καὶ ἀχάλαστο, καὶ μὲ προσμένει ἀκόμα.

Τῆς πόρτας του ἡ παλαιᾶκή κορώνα, ὁ! νά ἡ καμάρα!
Μόνο οἱ χορδὲς τῆς λείπουνε γιὰ νὰ γενῆ κιθάρα.

(2) Σε ηλικία τεσσάρων χρόνων με τον αδελφό του Χρίστο στο σπίτι της Πάτρας: «Δὲν ξέρω ποιοὶ μὲ παράστεκαν· ὁ αδερφός μου βέβαια, τοῦ κήπου ὁ κύριος...».⁹

7. Κωστής Παλαμάς, *Τα χρόνια μου και τα χαρτιά μου* [1933]. «Τα πρώτα χρόνια» [1905], Απαντα, τ. Δ', Τδρυμα Κωστή Παλαμά, Αθήνα χ.χ., σ. 295. Ο αναφερόμενος αδελφός είναι ο Χρίστος (1849-1925), για τον οποίο ο ποιητής σημείωσε στο τέλος της δεύτερης δημοσίευσης του κειμένου του: Ἀξιανάγνωστες πληροφορίες γιὰ τὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκα περισυνέλεξε ὁ ἀειμνηστος Χρίστος Παλαμᾶς, ὁ ἀγαπημένος μου ἀδελφός. Στὸ «Ἀκαδημαϊκὸν Ημερολόγιον» Πατρῶν 1918. [σ. 21-28]. Ο αριθμός (1) ὅπως και οι επόμενοι (), παραπέμπουν τον αναγνώστη στις μικρές φωτογραφίες που δημοσιεύονται εδώ, ὅπου και ο κωδικός αριθμός της φωτογραφίας στον «Πανδέκτη».

8. Κωστής Παλαμάς, *Τα παράκαιρα* [1919]. «Το σπίτι που γεννήθηκα», Απαντα, τ. Ζ', Τδρυμα Κωστή Παλαμά, Αθήνα χ.χ., σ. 252.

9. «Τα πρώτα χρόνια», δ.π., σ. 300.



(2) p655



(3) 2290



(4) p653



(5) p656

Στο Μεσολόγγι, σε ηλικία 10 χρόνων (3) και 13 χρόνων (4). Η δεύτερη σε μια στάση που θυμίζει τις στάσεις του στις προσωπογραφίες της ωριμότητας.¹⁰

(5) Ο Κ. Παλαμάς (δεξιά) στο τραπέζι της συνεργασίας της εφ. *Μη Χάνεσαι με τον διευθυντή της Βλάση Γαβριηλίδη στο κέντρο*. Οι άλλοι δύο είναι οι συνοδοιπόροι ποιητές Γεώργιος Δροσίνης και Νίκος Καμπάς (1880).

Θυμάται αργότερα ο ποιητής για τις πρώτες ποιητικές εμφανίσεις τους στον Τύπο:

*T' ὄνειρό μας πῆρε σάρκα. Ἀρχισαν νὰ μᾶς τυπώνουν, νὰ μᾶς φεκλαμαρίζουν, νὰ μᾶς διαβάζουν, νὰ μᾶς ἐπαινοῦν, κι ἀκόμα πιὸ σημαντικό, νὰ μᾶς χτυποῦν. Εἴμαστε οἱ ποιηταί, τὰ παιδαρέλια, ὅπως μᾶς ἔλεγαν περιφρονητικά, τῆς Νέας Σχολῆς. Οἱ παλαιοὶ δὲ μᾶς καλόειδαν· μᾶς δέχτηκαν μὲ γκριμάτσες· οἱ νευρικώτεροι μᾶς ἔβρισαν· στὸ τέλος, ἄθελα, μᾶς μυμήθηκαν.*¹¹

Διηγείται ο Γρηγόριος Ξενόπουλος για τα ίδια χρόνια:

Θὰ ὅθῃ λέγαμε κι ἡ δική μας σειρά, ὅπως εἶχ'

10. «Ἐντεκα χρονῶν εἴμουν· πέρασα τὸ ἀλληλοδιδυχτικό· στὴν πρώτη τάξη τοῦ ἑλληνικοῦ μαθητής. Τί γεγονός γιὰ τὸ παιδὶ τὸ πάγαιμα σὲ μεγαλύτερο σκολειό! Ό μαθητής τοῦ ἑλληνικοῦ θὰ ὠρίμαζεν ἀπὸ καινούργια ζωὴ. [...] κάθεται ὅρες κι ὅρες ἀσάλευτος, ἀμίλητος, γιὰ νὰ δέχεται τὴ σοφία τοῦ δασκάλου καὶ νὰ ποτίζεται ἀπὸ τὸ καθάριο τῆς τὸ νεφρούλημα. Ό μαθητής τοῦ ἑλληνικοῦ δὲν είναι πιὰ μικρός· ἔκαμ' ἐνα βῆμα στὸ πλησίασμα τοῦ μεγάλου· τὸ ἴδανικό του πότε θὰ γίνη κι αὐτὸς ἄντρας· ἀγάλια ἀγάλια ἔμακραίνει ἀπὸ τὸν κόσμο κι ἀπὸ τὴν ἥδονὴ τοῦ παιγνιδιοῦ..» («Το σκολειό και το σπίτι» [διήγημα 1888], *Διηγήματα* [1920], Απαντα, τ. Δ', ο.π., σ. 74.)

11. «Το θαυμοχάραγμα μιας ψυχής» [1900], *Τα χρόνια μου και τα χαρτιά μου* [1933], Απαντα, τ. Δ', ο.π., σ. 438.

έρθει και τόσων ἄλλων «νέων», τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ Δροσίνη, τοῦ Πολέμη... Αὐτοί οἱ τρεῖς ἦταν τότε ἀχώριστοι. Συχνά τούς ἀπαντούσαμε στόν περίπατο –στή Δεντροστοιχία στό Ζάππειο– καὶ στεκόμαστε καὶ τούς κοιτάζαμε μέθαυμασμό καὶ μέκαποια ζήλεια. Ήταν σχεδόν δμοιόμορφα ντυμένοι –καὶ μά την ἀλήθεια ἀρκετά κομψά– ἔτρεφαν κι οἱ τρεῖς γενάκια, κι εἶχαν πάντα στή μέση τόν Παλαμᾶ, ἵσως καὶ τιμητικά ἀπό ἐκτίμηση ἀλλά κυρίως γιά τή συμμετορία, γιατί ἦταν κοντύτερος ἀπό τούς ἄλλους δυό, πού εἶχαν τό ἴδιο ἀνάστημα. Μιά μέρα καθώς περπατούσαμε ἀπό πίσω τους, ὁ Νικόλαος Σταματέλος μέρωτησε: —Ποιός εἶναι καλύτερος ποιητής ἀπό τούς τρεῖς; —Δέν ξέρω τοῦ ἀποκριθῆκα. Ό κόσμος θεωρεῖ καλύτερο τόν Δροσίνη κι ἔπειτα τόν Πολέμη. Γιά τόν Παλαμᾶ λέει πώς εἶναι σκοτεινός. —Γιατ’ εἶναι βαθύς, εἶπε ὁ Σταματέλος. Ἐγώ τόν Παλαμᾶ ἐκτιμῶ περισσότερο.¹²



(6) 2802



(7) p649

Τα βήματα της καθιέρωσης κράτησαν περισσότερο από δέκα χρόνια. Από αυτή την περίοδο ας δούμε τρεις προσωπογραφίες και δύο ομαδικές φωτογραφίες.

(6-7) Δύο προσωπογραφίες δημοσιευμένες με τη μέθοδο της ξυλογραφίας στο Εθνικόν Ημερολόγιον του Κωνσταντίνου Σκόκου και στην εφημερίδα Άστυ το 1889.

(8) Μια ωραία φωτογραφία που ίσως έγινε τον χρόνο του γάμου του με τη Μαρία Βάλβη (1889).

12. «Ο Παλαμάς από κοντά. Το σπίτι του, οι φίλοι του, ο περίγυρός του, η εποχή του» [1943], Γοηγόριος Ξενόπουλος. Αντοβιογραφικά κείμενα 1919-1948, φιλολογική επιμέλεια Μαρία Τριχιά-Ζούρα, τ. Β', Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 2009, σ. 530. Για τον βραχύβιο Λευκαδίτη ποιητή και πεζογράφο Νικόλαο Σταματέλο βλ. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, «Ο Νικόλαος Ι. Σταματέλος (1861-1889) και η Ανδρομάχη Φίλιππα-Χαριτωνίδου (1891-1969). Από την αστική λαογραφία στη μεσοπολεμική λογοτεχνική αναπαράσταση των κοινωνικών ανακατατάξεων», *Πρακτικά ΙΕ' Συμποσίου, Δρόμοι και παράδρομοι της τοπικής ιστορίας, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λόγου και Τέχνης: Λευκάδα 18-20 Αυγούστου 2010*, Αθήνα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 2011, σ. 221-254, όπου και η προηγούμενη βιβλιογραφία.



(8) p657



(9) p658



(10) 1944

(9) Νά και η Μαρία Βάλβη.

(10) Η πρώτη γνωστή ομαδική φωτογραφία έγινε το 1893 στους στύλους του Ολυμπίου Διός με φόντο την Ακρόπολη. Η γενιά του 1880 φωτογραφίζεται με τον Ψυχάρη που ήλθε στο δεύτερο ταξίδι του στην Ελλάδα. Δημοσιεύθηκε με τον τίτλο «Ο κύκλος της Εστίας» του ακαδημαϊκού περιοδικού, που από το 1894 ο Δροσίνης το μετέτρεψε σε εφημερίδα.

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος είναι και πάλι γλαφυρός:

Υπάρχει μιά ίστορικη φωτογραφία καμωμένη τό 1892 [=1893], τήν πρώτη φορά πού δ Ψυχάρης μετά τήν ἔκδοση τοῦ Ταξιδιοῦ ἥρθε στήν Αθήνα, νά γνωρίση κι ἀπό κοντά τούς «δπαδούς» τον, νά κάμη μιά διάλεξη στόν «Παρνασσό» καί νά καλέση ... σέ μονομαχία τόν Χατζηδάκη. Στή φωτογραφία αντή, –τραβήχτηκε στό ὑπαιθρο, στούς Στύλους τοῦ Όλυμπίου— οἱ πραγματικοὶ «δημοτικιστές» πού φιγουράρουν μέ τόν Ψυχάρη, είναι δ Νικόλαος Πολίτης, δ Έμμ. Ροΐδης, δ Δημ. Κακλαμάνος, –θεωρητικοί αντοί— κι δ Δροσίνης, δ Βλαχογιάννης, δ Στέφ. Στεφάνου, δ ὑποφαινόμενος, κι ἵσως δ Θεόδ. Βελλιανίτης κι δ Έμμ. Λυκούδης. Άναμεσα στόν Βλαχογιάννη καί στόν Δροσίνη, στέκεται δ μέλλων Αρχηγός, δ Κωστῆς Παλαμᾶς, –μάτια τον, μαλλιά τον, γενάκια τον, ροῦχα τον, ὅλα μαῦρα. Είναι μιά μορφή πού ξεχωρίζει... Από τούς ἄλλους πού ἔχουν «παρεισφρύσει», –παρέα τῆς στιγμῆς— μερικοί δέν είναι οὕτε κάν λόγιοι: δ Γεώργιος Κασδόνης, δ ἐκδότης καί πρώην διευθυντής τῆς Έστίας, δ Μιχαήλ Λάμπρος, δ «έρδυθρός γραμματεύς» τοῦ «Παρνασσοῦ» καί πρῶτος στήν Αθήνα ἐπιθεωρησογράφος («Λίγο ἀπ' ὅλα»), κι δ «φίλος» τυπογράφος Περούης (ποῦ βρέθηκε; τί γύρευε;). Άλλα τό ἴδιο μποροῦσε νά ρωτήσῃ κανένας καί γιά τόν Γεώργιο Σονρῆ, πού φιγουράρει καθιστός ἀνάμεσα στόν Λάμπρο καί τόν Ροΐδη: ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ δημοτικιστής, καί μάλιστα ψυχαρικός, δ «στιχονργός τοῦ Ρωμηοῦ».¹³

13. Στο ἴδιο, σ. 546. Υπάρχουν και ἄλλες δύο αναφορές του Ξενόπουλου στη

Ας δούμε γρήγορα τα ονόματα όλων των εικονιζόμενων. Από αριστερά όρθιοι: Γιάννης Ψυχάρης, Δημήτριος Κακλαμάνος, Γεώργιος Κασδόνης, Γιάννης Βλαχογιάννης, Κωστής Παλαμάς, Γεώργιος Δροσίνης, Γρηγόριος Ξενόπουλος. Καθιστοί από αριστερά: Θεόδωρος Βελλιανίτης, τυπογράφος Περρής, Νικόλαος Γ. Πολίτης, Στέφανος Στεφάνου, Μίκιος Λάμπρος, Γεώργιος Σουρής, Εμμανουήλ Ροΐδης και Εμμανουήλ Λυκούδης.

(11) Στον τελευταίο λόγο του Ξενόπουλου φαίνεται να απαντά η επόμενη ομαδική φωτογραφία, «Το Σαλόνι του Σουρή», του 1896. Είναι όλοι εκεί: Καθιστοί από αριστερά: Ιωάννης Δαμβέργης, Περικλής Γιαννόπουλος, Μπάμπης Άννινος, Γεώργιος Ροϊλός, Άδωνις Κύρου, Κρίτων Σουρής, Κωστής Παλαμάς, Γεώργιος Στρατήγης. Όρθιοι από αριστερά: Ιωάννης Πολέμης, Γεώργιος Σουρής, Ελένη Σουρή-Μοσχονά, Γρηγόρης Ξενόπουλος, Γεώργιος Πωπ, Μιλτιάδης Μαλακάσης, Γεράσιμος Βώκος, Νικόλαος Επισκοπόπουλος, Δέσποινα Κωνσταντινίδου, Ανδρέας Καρκαβίτσας.

Τα επόμενα 20-25 χρόνια της ακμής του ποιητή μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε σχολιάζοντας 4 προσωπογραφίες του, 3 ομαδικές φωτογραφίες και μία ελαιογραφία.

(12) Φωτογραφία γύρω στα 1900, πιθανότατα καμωμένη από τον Hubert Pernot. Βρέθηκε στο Αρχείο του Νεοελληνικού Ινστιτούτου της Σορβόννης και θυμάμαι τη χαρά του δασκάλου μας Κ. Θ. Δημαρά, όταν την ανακάλυψε: στην προσωπογραφία αυτή έβρισκε τον Παλαμά στις ώρες της Ασάλευτης ζωής (1904), βέβαιο και αποφασιστικό. Γι' αυτό έσπευσε να αντικαταστήσει στην *Istoriá tῆς Λογοτεχνίας* την επόμενη προσωπογραφία που θα δούμε, την οποία είχε βάλει στην έκδοση του 1968.¹⁴

φωτογραφία, με μικρές ή μεγαλύτερες διαφορές: τ. Α', σ. 308 [του 1920] και τ. Β', σ. 306 [του 1938].

14. Κ. Θ. Δημαράς, *Istoriá tῆς Νεοελληνικής Λογοτεχνίας*, Αθήνα, Ίκαρος, 1968, σ. 670, αρ. 124: «Φωτογραφία του 1907, ευγενικά παραχωρημένη από τον Γ. Κατσίμπαλη (βλ. Γ. Κ. Κατσίμπαλης, Βιβλιογραφία Κωστή Παλαμά Γ', αρ. 1709). Η φωτογραφία Pernot δημοσιεύτηκε στην 7η έκδοση (1985) και αναδημοσιεύεται έκτοτε ως την ένατη και τελευταία με το εξής σημείωμα στη σ. 878, αρ. 127: «Φωτογραφία γύρω στα 1900, πιθανότατα καμωμένη από τον H. Pernot



(11) 1563



(12) 599



(13) 2296



(14) 3526



(15) 1153



(16) p659

(13) Είναι η πιο γνωστή προσωπογραφία του Παλαμά, χρονολογημένη το 1907. Είναι η χρονιά που δημοσιεύεται ο Δωδεκάλογος του Γύφτου.

(14) Μια μικρότερη προσωπογραφία συνοδεύει κείμενά του στον Τύπο της εποχής (*Εθνικόν Ημερολόγιον Κωνσταντίνου Σκόκου 1910, 1914*).

(15) Μια φωτογραφία σε κυκλικό πλαίσιο στο *Ημερολόγιον της Ποικίλης Στοάς* το 1914.

(16) Από τις ομαδικές φωτογραφίες η οικογενειακή με τη γυναίκα του Μαρία και τα παιδιά τους Ναυσικά και Λέανδρο το έτος 1900.

(17) Ο Παλαμάς το 1912 με φοιτητές από τη Μυτιλήνη. Πίσω του ακριβώς ο Στρατής Μυριβήλης. Δημοσιεύτηκε τον επόμενο χρόνο, 1913, στο μυτιληνιό περιοδικό *Χαρανγή*.

(18) Ο Παλαμάς με τον Γεώργιο Δροσίνη, τον Αριστομένη Προβελέγγιο και τον Δημήτριο Μπισκίνη, μετέπειτα προσωπογράφο του. Φωτογραφία γύρω στα 1915 στον Σύλλογο προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων.

(19) Η ελαιογραφία του Γεωργίου Ροϊλού: «Ο ποιητής Αριστομένης Προβελέγγιος αναγιγνώσκων έργον του εις συγκέντρωσιν ποιητών»: Γεώργιος Στρατήγης, Γεώργιος Δροσίνης, Ιωάννης Πολέμης, Κωστής Παλαμάς, Γεώργιος Σουρής. Έργο που παρουσιάστηκε σε έκθεση του Ροϊλού το 1919. Ήταν όμως γνωστό από το 1917. Ανήκει στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός». Στα σχόλια του Τύπου: γράφει ο Παύλος Νιρβάνας: «Ένα έργο που πρέπει να ίδοιν αἱ ἄλλαι γενεαί». Ανώνυμος: «Η ἀποτύπωσις τοῦ ἐλληνικοῦ πνεύματος καὶ τῆς σκέψεως». Ο Φώτος Πολίτης: «Καμμία ἐνότης ψυχικῆς ἀτμοσφαίρας». Ο Νιρβάνας σημειώνει ότι ο ζωγράφος διούλευε τον πίνακα 10 χρόνια αλλά, όπως παρατήρησε ο Κ. Θ. Δημαράς,

(Αρχείο Νεοελληνικού Ινστιτούτου Σορβόνης)».

οι προσωπογραφίες, όπως τις έχουμε στον πίνακα, θα ήταν δύσκολο να χρονολογηθούν πριν από το 1916.¹⁵ Από την ποιητική συντροφιά ο Δροσίνης, ο Παλαμάς και ο Προβελέγγιος με την ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών, το 1926, θα γίνουν οι πρώτοι λογοτέχνες ακαδημαϊκοί με εισήγηση του παντοδύναμου Δροσίνη. Η σειρά της πεζογραφίας και του Ξενόπουλου θα περιμένουν ώς το 1930.

Από τη γεροντική του ζωή έχουμε ίσως τις περισσότερες προσωπογραφίες. Η αύξηση των μέσων, η καθιέρωση του ποιητή και η παλαιολατρεία έφεραν αυτή την πληθώρα φωτογραφιών, από τις οποίες μερικές έχουν πράγματι καλλιτεχνικές αξιώσεις. Τα ζωγραφικά έργα αλλά και τα γλυπτά θα πληθαίνουν ερευνώντας και ερμηνεύοντας την προσωπικότητα του ποιητή, παράλληλα με τα βιβλία και τις μελέτες που γράφονται για τον Παλαμά. Είναι μια πρακτική που συνεχίζεται από την προηγούμενη περίοδο της ακμής του και θα συνεχιστεί και μετά τον θάνατό του και θα εντείνεται ώς τις ημέρες μας με τις επετείους και τα αφιερώματα.

Οι φωτογραφίες με το χέρι να στηρίζει το γερασμένο κεφάλι είναι ολόκληρη σειρά (20, 21, 22), όπως κι εκείνες στην πολυθρόνα (23, 24).

Από τις συμμετοχές του σε πολιτισμικά γεγονότα αξίζει να θυμηθούμε τις φωτογραφίες του 1925, που απαγγέλλει ποίημα για τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη στο Μποσκέτο της Λευκάδας (25), για τον Διονύσιο Σολωμό στον Εθνικό Κήπο, το 1925 (26), και τις τιμητικές εκδηλώσεις γι' αυτόν στη Θεσσαλονίκη, το 1926 (27). Τέλος, από τις χαρακτηριστικότερες είναι η φωτογραφία που τον δείχνει να εξετάζει τα βιβλία στη βιτρίνα του



(17) p654



(18) 1925, 1926A



(19) 2301, 5012



(20) 2182



(21) 1942

15. Κ. Θ. Δημαράς, *Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας*, Αθήνα, Ίκαρος, 1968, σ. 670, αρ. 126, και Γνώση 2000, σ. 878, αρ. 129.



(22) p645



(27) p660



(32) 1943



(23) p646



(28) 2292



(33) 5024



(24) 2297



(29) p647



(34) 5023, 2189



(25) p661



(30) p648



(35) p644



(26) 2294



(31) 2181

βιβλιοπωλείου του Κάουφμαν, γύρω στο 1930. Είναι φωτογραφία από τον Κ. Θ. Δημαρά που εργαζόταν τότε στο βιβλιοπωλείο. Η περιέργεια για τα νέα βιβλία, ελληνικά και ξένα, δεν τον είχε εγκαταλείψει ακόμη (28). Ο θαυμασμός και η λατρεία για τον ποιητή οδήγησαν φωτογράφους και γλύπτες στη φωτογράφηση του νεκρού του σώματος και στη λήψη εκμαγείων (29, 30).

Στις ελαιογραφίες του Μπισκίνη (31, 32), της δεκαετίας του 1910 η πρώτη και του 1926 η δεύτερη, και του Κωνσταντίνου Μαλάμου (33) προστέθηκαν η ξυλογραφία του Κώστα Γραμματόπουλου, που δημοσιεύτηκε στο Αφιέρωμα της Νέας Εστίας του 1943 (34) μαζί με την ξυλογραφία του Σπύρου Βασιλείου, που εικονογραφούσε την κοίμηση του Κωστή Παλαμά σύμφωνα με το ποίημα του Άγγελου Σικελιανού (35). Και από τότε οι ερμηνευτικές προσωπογραφίες δεν έχουν τελειωμό (36, 37, 38), το ίδιο και οι ανδριάντες και οι προτομές, από την ερμηνεία του ρωμαλέου Παλαμά του Μιχάλη Τόμπρου (39) (προτομή στην Πάφο της Κύπρου, έργο του 1915) μέχρι την αποτύπωσή του ως λευκού γέροντα από τον Βάσο Φαληρέα (40), έργο του 1975, στον κήπο του Πινευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, στην οδό Ακαδημίας και Ασκληπιού, απέναντι από τη θέση του σπιτιού που ο Παλαμάς έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Το ίδιο έργο σε ορείχαλκο στήθηκε στη Λευκωσία και στην Πάτρα (1973).

Η περιήγηση στις προσωπογραφίες του Κωστή Παλαμά νομίζω ότι έδειξε το πλήθος και την πολλαπλότητα των δυνατοτήτων που δίνουν οι πολλές προσωπογραφίες ενός ανθρώπου, και μάλιστα δημιουργού, μαζί με τις ομαδικές φωτογραφίες στις οποίες εικονίζεται, για να προσεγγίσουμε τη ζωή του, την ψυχοσύνθεσή του και το έργο του. Όλα αυτά χάρη στην εφεύρεση της φωτογραφίας, τη γε-



(36) p666



(37) p650



(38) p651



(39) 5647



(40) p652

νικευμένη χρήση της και τις προόδους που παρατηρούνται στην εξέλιξή της.

Πριν από την εφεύρεση της φωτογραφίας, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Οι προσωπογραφίες ήταν σπάνιες και η πιστότητα της απεικόνισης συζητήσιμη.

Για να γίνει η προσωπογραφία, το ritratto, το πορτραίτο κάποιου ανθρώπου, έπρεπε αυτός να το θέλει, να έχει τα χρήματα για να πληρώσει τον ζωγράφο για να τον ζωγραφίσει όσο ζούσε, ή να αφήσει εντολή να τον ζωγραφίσουν μετά θάνατον, είτε από μνήμης, είτε χρησιμοποιώντας το εκμαγείο του νεκρού του. Μια άλλη πηγή προσωπογραφιών είναι οι εικονιζόμενοι αφιερωτές στις τοιχογραφίες των ναών ή στο κάτω μέρος των εικόνων. Για τα σπουδαία πρόσωπα βρίσκουμε προσωπογραφίες στις τοιχογραφίες δημόσιων και ιδιωτικών οικημάτων. Σπανιότερα και σε εποχές μεγάλων αλλαγών —για παράδειγμα κατά την Επανάσταση του 1821— περιηγητές και καλλιτέχνες, ξένοι κυρίως, αποφασίζουν να ετοιμάσουν σειρές προσωπογραφιών των πρωταγωνιστών, για να κοσμήσουν τα βιβλία τους ή να τυπώσουν λευκάματα ή να κατασκευάσουν ηρώα για να ικανοποιήσουν την περιέργεια των ξένων κυρίων, από τους οποίους οι εικονιζόμενοι θεωρούνται σπουδαίες προσωπικότητες.

Το πρωτότυπο έργο της προσωπογραφίας, με όποιον τρόπο ή μέθοδο και αν κατασκευάστηκε, για να πολλαπλασιαστεί και κατόπιν τα αντίγραφά του να διαδοθούν ή να πουληθούν, προϋποθέτει τη χάραξη (ξυλογραφία, χαλκογραφία, λιθογραφία) και την εκτύπωση σε χαρτί, περγαμηνή ή πανί. Η κατασκευή πολλών πρωτότυπων προσωπογραφιών ενός προσώπου δεν είναι συνηθισμένη και σπάνια έχουμε δύο ή τρεις προσωπογραφίες, σε διαφορετικές ηλικίες, εκ του φυσικού. Οι περισσότερες προσωπογραφίες που διαθέτουμε, είναι αντίγραφα και παραλλαγές της πρώτης, είτε γιατί φθάρηκε το πρωτότυπο, είτε γιατί καταστράφηκε, είτε γιατί ο νέος εικονογράφος θέλησε να αλλάξει στοιχεία του εικονιζόμενου, προσαρμόζοντάς τα στην ηλικία, το νέο αξίωμα, την ένδυση. Όπως σημειώσαμε, οι αλλαγές αυτές σημαίνουν και αναγνώσεις του εικονιζόμενου και της μορφής του, ωραιοποιήσεις, προσπάθεια για υστεροφημία, σύνδεση με τη νέα πραγματικότητα που δημιουργήθηκε μετά τον θάνατο του εικονιζόμενου και τη χρησιμοποίηση της καταξιωμένης προσωπικότητας και του κύρους της από τους δρώντες συγγενείς, ομοιδεάτες, συμπατριώτες, διαδόχους και διεκδικητές της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής κληρονομιάς του. Για τις μεγάλες προσωπικότητες συχνά δείχνουν ενδιαφέρον κρατικοί θεσμοί και κοινωνικές και τοπικές συλλογικότητες,

και τότε οι προσωπογραφίες τους, στη «γυήσια» ή την τροποποιημένη «δημιουργικά» μορφή τους, υφίστανται ιδεολογική χρήση, ανάλογα με τη συγκυρία και τις επιδιώξεις της.

Όλα αυτά τα ζητήματα και ίσως περισσότερες απορίες θα φωτιστούν, αν αφηγηθούμε το ιστορικό των προσωπογραφιών του Αδαμάντιου Κοραή (Σμύρνη 1748 – Παρίσι 1833), διδασκάλου του Γένους, διαπρεπούς εκπροσώπου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και μεγάλου φιλολόγου.¹⁶

Είμαστε στα 1814. Ο 66χρονος Κοραής με κακή υγεία και μέτρια οικονομικά, αλλά σε πνευματική ακμή και με δημιουργικό πάθος, συνέχιζε το έργο του και ένα μετά το άλλο εκδίδονται τα βιβλία του. Οι συμβουλές του στις κοινότητες και τους ανθρώπους του Γένους στέλνονται μέσα από τα προλεγόμενα των βιβλίων του και από το δίκτυο της αληθογραφίας και των φίλων του. Η ευγνωμοσύνη των Ελλήνων εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ανάμεσά τους και το αίτημα για την αποστολή της προσωπογραφίας του.

«Ἐπιθυμοῦμεν πολλὰ νὰ ἴδωμεν τὴν εἰκόνα τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ! Θέλομεν αὐτὴν διὰ στολισμὸν τοῦ Γυμνασίου καὶ διὰ νὰ παρακινούμεθα καὶ ἡμεῖς καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν εἰς τὴν Παιδείαν.» Αυτά έγραφαν οι Έφοροι της Σχολής των Κυδωνιών, τον Αύγουστο του 1814, στον Κοραή: η εικόνα του ἐπρεπε απαραιτήτως να περιλαμβάνεται στα δέματα με τα βιβλία και τα ὄργανα που εκείνος θα φρόντιζε, με δικά τους ἔξοδα, να σταλούν στο σχολείο τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του δασκάλου Θεόφριλου Καΐρη. Αλλά, καθώς υποπτεύονταν την ἀρνησή του, υπαγορευμένη από τη γνωστή του σεμνότητα, καταφεύγουν στον φραστικό εκβιασμό: «Ἄν λείψῃ, δὲ μὴ γένοιτο, ἀλλο ὄργανον, ἀποφασιστικὰ δὲν θέλομεν!» Στη ρητορική αποστροφή ο λόγιος γίνεται αξιωματικός: «Ἡ Ἑλλὰς χρεωστεῖ πρὸς σὲ καὶ τοὺς ὅμοίους σου ἀνδριάντας» και απολογητικός: αφού οι δυστυχίες δεν επιτρέπουν στους σημερινούς Έλληνες να στήνουν ανδριάντες παρά μόνο στις καρδιές τους, την εκπλήρωση αυτού του χρέους θα την αφήσουν στα παιδιά τους, καθώς η ἔκφραση ευγνωμοσύνης είναι φρόνημα παραδομένο από την προγονική κληρονομιά.¹⁷

16. Όλες οι εικόνες και τα κείμενα που ενσωματώνονται στην αφήγηση που ακολουθεί, υπάρχουν στην αναλυτική μου μελέτη: «Οι προσωπογραφίες του Αδαμάντιου Κοραή», εφημ. *H Καθημερινή – Επτά Ημέρες*, 29 Νοεμβρίου 1998, σ. 18-21. Και ανατύπωση: *H Καθημερινή – Επτά Ημέρες*, τ. ΑΒ', Μορφές της Εθνεγερσίας, Αθήνα 2001, σ. 93-100.

17. Έφοροι Σχολής Κυδωνιών, Κυδωνίες 3.8.1814, προς Αδαμάντιο Κοραή,

Δικαιολογημένος ήταν ο φόβος των Κυδωνιατών για αρνητική απάντηση του Κοραχή, αφού 40 μέρες νωρίτερα διατύπωνε στον Αλέξανδρο Βασιλείου τον δικό του λακωνικό εκβιασμό: «Οἱ Αὐτοσχέδιοι στοχασμοὶ ἦν νὰ τυπωθῶσι χωρὶς εἰκόνα ἢ νὰ μὴ τυπωθῶσι παντάπασι. Εἶναι ἀσυγχώρητον εἰς ἐμὲ νὰ καταστήσω γελοίας τὰς ὀλίγας ἡμέρας ἢ ὥρας, ὅσας ἀκόμη μέλλω νὰ πατῶ εἰς τὴν γῆν.»¹⁸ Και σε εκείνη την περίπτωση δεν ήταν βέβαια δυνατόν ο Κοραχής να παραβεί τη συμβουλή που ἔδινε ο ίδιος στα «Προλεγόμενα» της ἔκδοσης του Πλουτάρχου (1809): «συγχωρεῖται εἰς τὴν ἡλικίαν μου νὰ παρακαλέσω τοὺς νέους νὰ μὴ μιμηθῶσι τὸ ἔθος τινῶν συγγραφέων τῆς φωτισμένης Εύρωπης, νὰ βάλλωσιν αὐτοὶ ἔαυτῶν τὰς εἰκόνας εἰς τὴν κεφαλὴν τῶν βιβλίων.»¹⁹ Τώρα όμως το αίτημα των Κυδωνιατών, διατυπωμένο τόσο ἀμεσα και συγκινητικά, ήταν σε αντιστοιχία με τη δική του γνώμη: «Ἡ πατρίς μόνη ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ανταμείβῃ τὰ καλά [...], ὁ σκοπός της εἶναι νὰ παρακινήσῃ καὶ τὰ λοιπά της τέκνα». Η μετριοφροσύνη και η ανυποχώρητη υπεράσπιση του ιδιωτικού βρήκαν και αυτή τη φορά λογικά επιχειρήματα στην απάντησή του (Ιανουάριος 1815). Η εξομολόγηση, που προηγείται, διασώζει το ανθρώπινο πρόσωπο του «απόλυτου» Κοραχή: «Περὶ τῆς ὁποίας ζητεῖτε

Παρίσι. Όμιλος Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, Νέα ελληνικά κείμενα, επιστασία Κ. Θ. Δημαρά, Αδαμάντιος Κοραής, Άλληλογραφία, τ. Γ', 1810-1816, Αθήνα 1979, σ. 313-314. Στις 6.8.1814 ο δάσκαλος των Κυδωνιών Θεόφιλος Καΐρος, που εισηγήθηκε την αγορά των βιβλίων και οργάνων για το σχολείο, γράφει στον Κοραχή: «Πρῶτον ὅμως πάντων ζητοῦσιν ὅλοι ὡς ἐκ μιᾶς ψυχῆς, ἢ εἰκὼν τοῦ Ἀδαμαντίνου Κοραχῆ νὰ ἀγορασθῇ ἐξ αὐτῶν. Ἐπιθυμοῦσιν ὅλοι καὶ ὁ λαὸς καὶ οἱ Προύχοντες νὰ τὸν ἰδωσι ἔζωγραφισμένον ὡς ἄλλον Σωκράτην, διὰ νὰ τὸν ἔχωσι καὶ διὰ τὰ ἔαυτῶν τέκνα, ὡς παράδειγμα τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς παιδείας θέλουσι νὰ τὸν βλέπουν συλλογιζόμενον τὴν Ἀνάστασιν τῆς Ἑλλάδος διὰ νὰ τὸν βάλλωσιν εἰς τὴν κοινὴν βιβλιοθήκην, ὡς πολλὰ καὶ κοπιάσαντα καὶ συνεργήσαντα δι' αὐτήν. Ἡθελαν νὰ στήσωσιν ἀνδριάντα εἰς τὸ Γυμνασίον, ἀλλ' ἡ Ἑλλάς δυστυχεῖ, καὶ μόνον τοῦτο δύναται κατὰ τὸ παρόν. Πόση εὐτυχία δι' ἐμὲ νὰ βλέπω καθεκάστην ἐκεῖνον, τοῦ ὁποίου τοσοῦτον ἐπιθυμῶ νὰ φέρω κατὰ νοῦν τὴν ἰδέαν! Μόνον τὴν ἡμέραν ἐκείνην καθ' ἣν θέλει ἐκτεθῆν εἰς τὸ κοινὸν ἡ εἰκών, φαντάζομαι, καὶ πληροῦσται ἡ καρδία μου χαρᾶς καὶ ἀγαλλιάσεως!» (Στο ίδιο, σ. 315, αρ. 603).

18. Αδαμάντιος Κοραχής, Παρίσι 24.6.1814, προς Αλέξανδρο Βασιλείου, Βιένη. Άλληλογραφία, δ.π., τ. Γ', σ. 295-296.

19. Συλλογή των εις την Ελληνικήν Βιβλιοθήκην, και τα Πάρεργα Προλεγομένων, και τινῶν συγγραμματίων του Αδαμαντίου Κοραή, τ. Α', Παρίσι, Εβεράρτος 1833, σ. 381-382. Φωτοανατύπωση: Αδαμαντίου Κοραή, Προλεγόμενα στους Αρχαίους Ελληνες συγγραφείς και η Αντοβιογραφία του, τ. Α', Πρόλογος Κ. Θ. Δημαρά, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1984.

εἰκόνος ἀκούσατε, τί μ' ὅλον ὅτι ἡ ἐντροπὴ δὲν εἶναι γεροντικὸν ἰδίωμα, ἐξεκοκκίνησα, μά τὴν κοινὴν μας Πατρίδα!, ὅταν ἥλθα εἰς ἐκεῖνο τῆς ἐπιστολῆς σας τὸ μέρος.» Ακολουθεὶ η διαπίστωσή του ὅτι η Ελλάδα δεν ἔχει ακόμη «ἀξίους εἰκόνων ἄνδρας» καὶ οἱ προσπάθειες ὁλῶν πρέπει να αποβλέπουν στο να αξιωθεί αυτῇ να αναδείξει ἀνδρες «ἀξίους εἰκόνων». Καταλήγει με τη σύσταση να δοθούν τα 300 γράσια που χρειάζονται για τη χαλκογράφηση καὶ την εκτύπωση μιας εικόνας, υπέρ του πλουτισμού της Βιβλιοθήκης της Σχολής.²⁰

Οι γενικότερες όμως αντιρρήσεις του για να συνεργήσει στην κατασκευή της προσωπογραφίας του, ήταν ριζικότερες καὶ έφταναν ἔως την ἀρνηση, προβάλλοντας τα υψηλά παραδείγματα των αρχαίων, από τους οποίους κανένας δεν στεφάνωσε τον εαυτό του («οὕτε τῆς ἰδίας του μορφῆς ἀνέστησεν εἰκόνα»). Το παράδειγμα του Αγησιλάου τον εκφράζει: «δὲν ἐσυγχωροῦσεν νὰ τοῦ κάμωσιν εἰκόνα.»²¹

Ό,τι ο Κοραής δεν επέτρεψε, το πέτυχαν οι μαθητές καὶ φίλοι του σε δύο περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα, οι δύο εικόνες του, για να γίνουν χρειάστηκαν συμμάχους τον δόλο καὶ τον θάνατο.

«Ω! ὥραίου ἀνθρώπου εἰκόνα ἐπεθύμησας!», ήταν η απάντηση του Κοραή στην απαίτηση του Χιώτη εμπόρου, φίλου καὶ συνεργάτη Σταμάτη Δ. Ροδοκανάκη να ποζάρει σε ζωγράφο. Η ἀρνηση του Κοραή παρακάμφθηκε με το σχέδιο του Ροδοκανάκη καὶ του Νεόφυτου Βάμβα, που οδήγησε στη σχεδίαση καὶ την εκτύπωση της ποιθητής εικόνας: ο Πολωνός ζωγράφος Σμόλκι παρουσιάστηκε, από τους δύο Χιώτες, στον 67χρονο Κοραή, ως φιλέλληνας καὶ θαυμαστής του έργου του.

Κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης επίσκεψης ο ζωγράφος μπόρεσε να συγκρατήσει τα χαρακτηριστικά του Κοραή καὶ να τα αποτυπώσει ύστερα σε σχέδιο, την τελική μορφή του οποίου ολοκλήρωσε μετά τη δεύτερη καὶ αποχαιρετιστήρια επίσκεψη.²²

20. Αδαμάντιος Κοραής, Παρίσι 28.1.1815, προς τους Εφόρους της Σχολής των Κυδωνιών. Αλληλογραφία, δ.π., τ. Γ', σ. 375-376.

21. Βλ. στο ίδιο, υποσ. 19, σ. 382. Σημειώνω εδώ καὶ ἄλλες αναφορές του στο ίδιο θέμα σε επιστολικά του κείμενα της ἰδιας περιόδου (1809-1815): Αδαμάντιος Κοραής, Παρίσι ± -9.1809, προς Αλέξανδρο Βασιλείου, Βιέννη. Αλληλογραφία, δ.π., τ. Β' (1799-1809), σ. 538-539, αρ. 464. Κοραής, Παρίσι 4.1.1810, προς Α. Βασιλείου, Βιέννη. Στο ίδιο, τ. Γ', 1810-1816, σ. 7, αρ. 471. Κοραής, Παρίσι 28.1.1810, προς Α. Βασιλείου, Βιέννη. Στο ίδιο, τ. Γ', σ. 11, αρ. 473.

22. Αδαμαντίος Κοραή τα μετά θάνατον ενρεθέντα συγγραμμάτια. Βουλή μεν καὶ δαπάνη τής εν Μασσαλίᾳ Κεντρικής Επιτροπής Κοραή, επιμελεία δε Ανδρέου Ζ.



(1) 1620



(2) 1518, 5976



(3) 1622

Ο Βάμβας, στο συνοδευτικό επίγραμμα της εικόνας, την παρουσίασε ως έργο έλληνα ζωγράφου, αλλά δεν κατέρθωσε να αποφύγει την οργή του Κοραή, παρόλο που δηλωνόταν στο επίγραμμα ότι έγινε χωρίς τη θέλησή του: «Έλλας, τὴν σὴν εἰκόναν ἀθάνατον ὁρᾶν βουλομένη, / σοῦ μὴ διδόντος, ὅμμασιν «Ἐλληνος ζωγράφου οὐ φήρπασε» (1).

Η λιθογραφημένη εικόνα κυκλοφόρησε μάλλον στις αρχές του 1815, ίσως πριν από την αναχώρηση του Βάμβα για τη Χίο, στις 16 Απριλίου 1815, και φαίνεται ότι γνώρισε ευρεία διάδοση, παρόλο που έως τον θάνατο του Κοραή δεν τυπώθηκε σε κανένα του βιβλίο. Γνωρίζουμε ότι από το 1818 η εικόνα του Κοραή βρισκόταν στην Ελληνική Σχολή της Οδησσού.²³ Σημαντικότερη

Μάμουκα συλλεγέντα τε και εκδιδόμενα, τ. Α', περιέχων ὑλὴν Γαλλογραμικού Λεξικού και τας εν τω Λεξικώ της Γαλλικής Ακαδημίας ιδιογράφους τον Κοραή σημειώσεις, Αθήνα, αδελφοί Περρή, 1881, σ. 40'-ρβ'. Φωτοανατύπωση: Ανδρέου Μάμουκα, Αδαμάντιος Κοραής. Βίος και έργα, εισαγωγικό σημείωμα Στέριος Φασουλάκης, Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1989. Ο Μάμουκας σημειώσε ότι οφείλει τη μαρτυρία στον «ἀοιδίμον πρὸς μητρὸς θεῖον μου Ζ. Ν. Εύμορφόπουλον, γαμβρὸν ἐπ' ἀδελφῇ [Σμεράλδα] τοῦ ἐπίσης ἀοιδίμου Σταματίου Δ. Ροδοκανάκη». Ο Κ. Θ. Δημαράς, «Τα νεανικά χρόνια του Κοραή. Η “Ανθολογία” του», Αφιέρωμα εις Κ. Ι. Αμαντον, Αθήνα 1940, σ. 5, που αναδημοσιεύτηκε στο βιβλίο του Ιστορικά Φροντίσματα. Β' Αδαμάντιος Κοραής, εκδοτική φροντίδα Πόπη Πολέμη, Αθήνα, Πορεία, 1996, σ. 12, 201-202, σημειώνει ότι στη διήγηση του Μάμουκα για την κατασκεύή της εικόνας του Κοραή από τον Σμόλκι υπάρχει «κάποιο μπλέξιμο στις χρονιές», χωρίς άλλη διευκρίνιση. Ο Ροδοκανάκης είναι επαινούμενο πρόσωπο από τον Κοραή για τη συνεργασία τους αλλά και τη μεγάλη προσφορά του για τη Βιβλιοθήκη της Σχολής της Χίου (Κοράής, Παρίσι 23.11.1814, προς Α. Βασιλείου, Βιέννη. Αλληλογραφία, ό.π., τ. Γ', σ. 340, αρ. 616).

23. Ερμής ο Λόγιος Η', τχ. 21 (1 Νοεμβρίου 1818), σ. 574: «οἱ θαυμάσιοι Όδησσινοὶ, τιμῶσι καὶ ὑπὲρ πολ-

είναι η μαρτυρία του Κωνσταντίνου Τυπάλδου-Ιακωβάτου, που γράφει στον Κοραή από τη Βενετία, το 1825: (2) «Η Ἑλλὰς χρεωστεῖ νὰ σοὶ ἀνεγέρῃ, καθὼς καὶ εἰς τοὺς ὁμοίους σου, Ἀνδριάντα. [...] Ἐπεθύμουν νὰ σ' ἔβλεπα ποτὲ διὰ νὰ τρυφήσω καὶ προσωπικῶς ἀκούων τοὺς Νεστορείους λόγους σου· τὸν πόθον μου τοῦτον δὲν τὸν χορτάζει ἄλλο τι διὰ τὴν ὥραν, εἰ μὴ ἡ μόνη σου εἰκών, ἡ ὅποια δι’ ἔξόδων μου ἐκχρωματισθεῖσα ἐκ τῆς χαλκογραφίας, κοσμεῖ τὸν κοιτῶνά μου». Τισως πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτή είναι η γνωστή μας εικόνα που φυλάσσεται ακόμη στο σπίτι του, τη σημερινή Βιβλιοθήκη-Μουσείο Τυπάλδων-Ιακωβάτων στο Ληξούρι.²⁴



(4) p662



(5) p663

λοὺς ἄλλους ὁμογενεῖς τοὺς ἥδη διὰ τῶν πόνων των τὰ μέγιστα συντελοῦντας εἰς τὴν πρόοδον τῆς παιδείας εἰς τὴν Ἑλλάδα· τὸ ἀκροατήριον τοῦ Σχολείου των ζολίζουσιν εἰκόνες ἀνδρῶν λογίων, καὶ ἐκπρέπει εἰς αὐτὸν ὁ Κοραῆς νεωςὶ ἔζητησαν καὶ ἀπήλαυσαν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐνταῦθα πρὸς τὸ παρόν διατρίβοντος σοφολογιωτάτου διδασκάλου Κυρίου Κ.Μ. Κούμα, ὅσις καὶ μὴ θέλων ἔπρεπε νὰ ἐνδωσῃ εἰς τὴν ἐπίμονον αἴτησιν αὐτῶν. Ή εἰκὼν ἔχει μέγεθος φυσικὸν μέχρι γονάτων καὶ ἔξωγραφίσθη παρ’ ὁμογενοῦς νέου, χρηζοτάτας ἐλπίδας εἰς τὴν ζωγραφικὴν τέχνην δεικνύοντος, τοῦ ἔξ Αμπελακίων Κυρίου Γεωργίου Μανδᾶ ἡ αὐτὴ εἰκὼν εἰς μικρὸν μέγεθος ἀχθεῖσα παρὰ τοῦ αὐτοῦ ζωγράφου, ἔχαλκοχαράχθη παρὰ Γερμανοῦ καὶ φέρει ὑπογραφὴν "Κ.Μ. Κούμας: Ἀρχιδιδάσκαλος τοῦ τῆς Σμύρνης Φιλολογικοῦ Γυμνασίου, γεννηθεὶς ἐν Λαρίσῃ ἀφοῖ, Σεπτεμβρίου καὶ". Οἱ ἐν Ὁδησσῷ Ἑλλήνες, τιμῶντες τοὺς τῆς Ἐλλάδος διδασκάλους, ἤτησαντο τὴν εἰκόνα τοῦ τὸ Φιλολογικὸν τῆς Σμύρνης Γυμνάσιον συζήσαντος»).

24. Κ. Θ. Δημαράς, «Γύρω σε μια Κατήγηση. Κοραής και Κωνσταντίνος Τυπάλδος. Αθησαύριστα κείμενα», *Κερκυραϊκά Χρονικά* 26 (1981), σ. 183-199. Η επιστολή: Κωνσταντίνος Διάκονος Τυπάλδος ο Κεφαλ[λ]ήν, Βενετία 28.8.1825, προς Αδαμάντιο Κοραή, Παρίσι, στις σ. 183-184. Βλ. και *Αλληλογραφία*, 6.π., τ. Ε', 1823-1826, Αθήνα 1983, σ. 262, αρ. 1141.



(6) 6514



(7) p664



(8) p665



(9) 4742

«Πρὸν κατατεθῆ τὸ λείψανον εἰς τὴν θήκην, κατεσκευάσθη ἀπὸ γύψου ἡ προτομή του καὶ κατ’ αὐτὴν ἐλιθογραφήθη ἡ ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ Βίου του εἰκὼν»²⁵ (3). Πρόκειται για την προτομή από το εκμαγείο του, που δημοσιεύτηκε στη Συλλογή των Προλεγομένων του, στο Παρίσι, το 1833, και κυκλοφόρησε και αυτοτελώς με το αυτόγραφο επιτάφιο επίγραμμα, που είχε συντάξει με τον Βίο του το 1829: «Ἄδαμαντιος Κοραῆς Χίος ὑπὸ ζένην μὲν, ἵσα δὲ τῇ φυσάσῃ μ' Ἑλλάδι πεφιλημένην γῆν τῶν Παρισίων κεῖμαι.» Η δημοσίευση της λιθογραφίας της προτομής θα επηρεάσει κυρίως τις προτομές και τους ανδριάντες που θα στηθούν προς τιμήν του. Τὴν προτομή αυτήν θα μεταφέρει ο Λύσανδρος Καυταντζόγλου στην Αθήνα το 1858 (4).

Νωρίτερα, το 1855, ο Ι. Κόσσος θα λαξεύσει ωραιοποιημένη τη μορφή του Κοραή σε μια προτομή-δώρο του Πέτρου Εμμ. Σκυλίτση στη Σχολή της Χίου (5). Το 1875 θα στηθεί μπροστά στο Πανεπιστήμιο ο ανδριάντας του, έργο του Γεωργίου Βρούτου (6). Το 1877 γίνεται η μετακομιδή των οστών του στην Αθήνα και το 1895 θα στηθεί στο κενοτάφιο του Παρισιού προτομή του Κοραή, έργο του Λ. Σώχου (7). Το 1952 στήθηκε και ο δεύτερος ανδριάντας του έξω από τη Βιβλιοθήκη της Χίου, έργο του Γιάννη Παππά (8).

Περισσότερο από τους ανδριάντες και τις προτομές η μορφή του Κοραή και η διάδοσή της υπηρετήθηκε από τη λιθογραφία του Σμόλκι και τις πιστές ἡ παραλλαγμένες ανατυπώσεις της (λιθογραφίες, ξυλογραφίες, χαλκογραφίες, τσιγκογραφήματα, φωτογραφικές ανατυπώσεις). Όχι πολύ αργότερα από τον θάνατο του Κοραή τυ-

25. Φίλιππος Φουρναράκης, «Πρὸς τους αναγνώστας», Συλλογή των εἰς την Ελληνικήν Βιβλιοθήκην, και τα Πάρεργα Προλεγομένων, ὁ.π., σ. δ'. Η προτομή και το αυτόγραφο επίγραμμα στις σ. xx-xxi του βιβλίου (φωτοανατύπωση 1984).

πώθηκε από τον Α. Χαβιάρα στο Παρίσι – και χυκλοφόρησε αυτοτελώς – μια παραλλαγή της λιθογραφίας του Σμόλκι με το γνωστό επίγραμμά της. Στο κάτω μέρος της τυπώθηκε εικόνα του τάφου του Κοραή στο Παρίσι με το επιτάφιό του επίγραμμα (9). Άλλη παραλλαγή τυπώθηκε στη δεύτερη έκδοση του *Bίου του Κοραή*, στην Ερμούπολη, το 1835. Από τότε παραλλαγές αυτής της λιθογραφίας κοσμούν τις εκδόσεις των έργων του και τις μελέτες γι' αυτόν. Τα γενικά έργα (ιστορίες, γραμματολογίες, συναγωγές βιογραφιών, σχολικά βιβλία) αλλά και τα εικονογραφικά λευκώματα και τα χαρτονομίσματα περιέχουν παραλλαγές αυτής της λιθογραφίας. Τα «ηρώα» και τα «πάνθεα», με τις σειρές των ηρώων και των διδασκάλων του Γένους για ανάρτηση στα σχολεία, τα γραφεία, τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, έχουν και παραλλαγή της λιθογραφίας. Οι γνωστές μας ελαιογραφίες [Παχωβάτων, Πανεπιστημίου Αθηνών – του Σπ. Προσαλέντη (10)–, Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας (11), Κωνσταντινούπολης (12), και τα χαρακτικά του Εθνικού Ημερολογίου του Μαρίνου Παπαδόπουλου-Βρετού (1863) (13), της Εθνικής Βιβλιοθήκης (14), των *Bίων Παραλλήλων* του Αναστασίου Γούδα, 1870 (15)] έχουν πρότυπο τη λιθογραφία του Σμόλκι και διαχρίνονται για τις ωραιοποιητικές τάσεις και τους δοξαστικούς σκοπούς απέναντι στον Κοραή, που είχε ανακηρυχθεί «διδάσκαλος του Γένους». Όταν οι δρόμοι επικοινωνίας με την ουσία του έργου του στένευαν και χάνονταν, επειδή οι ιδεολογικές επιλογές άλλα απαιτούσαν και η ελληνική παιδεία δεν είχε τη δύναμη ή την ανάγκη να αναζητήσει νέους ορίζοντες, δεν ήταν δύσκολο και ίσως ήταν αναγκαίο η ελλειψοειδής λιθογραφία να στολιστεί στις παραλλαγές της με γραμμές, χρώματα και «ερμηνείες», χωρίς έγνοια αν θα χαθεί η αυθεντικότητα του εικονιζόμενου προσώπου.



(10) 2345



(11) 4199, 5125



(12) 5126



(13) 8



(14) 4676



(15) 218



(16) 4096



(17) 2225

Τελειώνοντας τη σύντομη αναφορά στην κοραϊκή εικονογραφία, αξίζει να αναφερθούν δύο πολυπρόσωπες λαικές λιθογραφίες. Η πρώτη, με τις προσωπογραφίες του Κοραή, του Ρήγα και Αλ. Ψυχλάντη, της οποίας γνώριζουμε έκδοση στο Λούγδουνο το 1849 με δαπάνη του Γ. Κ. Ιεροπούλου και των αδελφών του, γνώρισε και άλλες εκδόσεις παραλλαγών της, ίσως και προγενέστερες (16).

Μεγαλύτερη διάδοση είχε μια άλλη λαική λιθογραφία του 19ου αιώνα, τυπωμένη στο Παρίσι, που παριστάνει ολόσωμους τον Κοραή και τον Ρήγα να ανασηκώσουν την Ελλάδα εν μέσω ερειπίων (17). Τα ιδεολογικά σημαντικότερα της λιθογραφίας είναι προφανή και, καθώς η εικονογραφία της ξεπερνά τα όρια της προσωπογραφίας, η παράσταση αυτή και οι παραλλαγές των μιμήσεών της διέδωσαν περισσότερο την «ιδεολογία» με την οποία συνδέθηκε ο Κοραής, αφού οι προσεγγίσεις προς το πρόσωπο και το έργο του «θόλωσαν», όπως σημειώσαμε, στη δίνη των εθνικών ιδεολογικών αποκρυσταλλώσεων και των κατευθύνσεων του γλωσσικού ζητήματος και της νεοελληνικής παιδείας.

Καιρός να συνοψίσουμε με τα αυτονόητα. Η προσωπογραφία διασώζει το τιμιότερο πράγμα κάθε ανθρώπου, τη μορφή του. Μία ή περισσότερες προσωπογραφίες ενός ανθρώπου, που πληρούν το κριτήριο της πιστότητας και της τοποχρονολογίας λήψης, ανοίγουν και κρατούν ανοικτούς τους δρόμους της κατανόησης και της επικοινωνίας με τον εικονιζόμενο και πολλές φορές κωδικοποιούν τις ανθρώπινες προσπάθειες των συγχρόνων και των μεταγενεστέρων για να τον κατανοήσουν. Οι μέθοδοι ανάγνωσης είναι πολλές, συχνά γόνιμες και κάποτε παραπλανητικές. Η συνανάγνωση των τεκμηρίων, που άφησε το πέρασμα ενός ανθρώ-

που, είναι ένας από τους όρους του επαγγέλματος του ιστορικού. Αυτές τις προσπάθειες της συγκέντρωσης των τεκμηρίων και του υπομνηματισμού τους υπηρετήσαμε όσο μπορέσαμε και όσο μας επέτρεψαν οι περιστάσεις. Πάνε σχεδόν 38 χρόνια που το πρόγραμμα εξυπηρετεί την επιστημονική κοινότητα, τη λογιοσύνη, τον κόσμο της εκπαίδευσης, τους απλούς φιλίστορες. Είμαστε ευχαριστημένοι που συμβάλαμε στις έγκυρες δημοσιεύσεις προσωπογραφιών από πολλούς συγγραφείς στα βιβλία ή τα δημοσιεύματά τους. Κάποτε ξέχασαν τα στοιχεία που πήραν από τα δελτία μας και τροφοδότησαν με νέα λάθη την αλυσίδα των λαθών που δεν έχουν τελειωμό, ή δεν θυμήθηκαν να αναφέρουν την πηγή άντλησης του δημοσιεύμενου και του βοήθητικού προσωπογραφικού υλικού. Όλα αυτά είναι συγγνωστά, καθώς έγιναν στην πληθώρα των δημοσιεύσεων και την ποικιλία των δημοσιεύντων, στις τέσσερις σχεδόν δεκαετίες που πέρασαν.

Στα χρόνια μας, που ήλθε η μεγάλη επανάσταση της πληροφορικής και πέρασε το πλοίο ευκαιρίας για τη φτωχο-έρευνα, που λεγόταν «Κοινωνία της Πληροφορίας», είχαμε, για πολλά ερευνητικά-τεκμηριωτικά έργα μας, ευρωπαϊκή και ελληνική χρηματοδότηση από το 2004 στο έργο «Πανδέκτης» στο ΕΙΕ (Ινστιτούτα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών, Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας και Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΙΕ). Είμαστε ευτυχείς γιατί είδαμε το συγκεντρωμένο υλικό των 6.500 προσωπογραφιών, που πλουτίστηκε περίπου κατά 85% και έφτασε τις 12.000, να προσφέρεται από το διαδίκτυο ψηφιοποιημένο και συνοδευόμενο από τη βάση των δεδομένων του, και να γίνεται προστό στην ελληνική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή κοινότητα.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους στο ΕΙΕ και όσους βοήθησαν συνεργαζόμενοι γι' αυτό το αποτέλεσμα, κυρίως τις οικογένειες που δέχθηκαν να φωτογραφήσουμε τις συλλογές τους, και φυσικά όλους εκείνους που, πάλαι τε και επ' εσχάτων, δημοσίευσαν προσωπογραφίες, κάποτε και υπομνηματισμένες, τις οποίες εμείς συγκεντρώσαμε σε ένα μεγάλο ηλεκτρονικό ευρετήριο-οδηγό για κάθε ερευνητή και ενδιαφερόμενο. Τα εύσημα και οι ευχαριστίες ανήκουν στους δημιουργούς των προσωπογραφιών, τους κατόχους τους και όσους τις κοινοποίησαν μέσω των δημοσιεύσεών τους. Ευχαριστώ και εσάς για την παρουσία σας και την υπομονή σας να μοιραστείτε τη χαρά μας για την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης αυτής της προσπάθειας.

