

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕ-ΕΙΕ  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ, ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ  
ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΟΛΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΕ-ΕΙΕ

Κύριε Δήμαρχε Ναυπλιέων, κύριε Πρόεδρε του Ναυπλιακού Ιδρύματος «Ιωάννης Καποδίστριας» του Δήμου Ναυπλιέων, θεοφιλέστατε επίσκοπε Επιδάουρου, κυρίες και κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι.

Εκ μέρους του Διευθυντή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καθηγητή κ. Ταξιάρχη Κόλια, ο οποίος, με λύπη του, δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, απευθύνω στο Συμπόσιό μας, τους οργανωτές και τους συνέδρους του τον χαιρετισμό και τις ευχές του για την επιτυχία του.

Για εμάς στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών η επιστημονική συνεργασία με το Ναύπλιο και τους φορείς του πάει 36 χρόνια πίσω, με αποτελέσματα κεφαλαιοποιημένα για τη ναυπλιακή αυτογνωσία και πολιτισμική πραγματικότητα, παρόλο που δεν κατορθώθηκε η συνεργασία να πάρει θεσμικότερες μορφές και να εξασφαλίσει την τόσο απαραίτητη στήριξη και συνέχεια. Το Επιστημονικό Συμπόσιο που συνδιοργανώσαμε στο Ναύπλιο το 2012, πριν από τρία χρόνια ακριβώς, για τα 150 χρόνια της Ναυπλιακής Επανάστασης του 1862 και τη ναυπλιακή οθωνική περίοδο, και η αντίστοιχη Ημερίδα της Αθήνας, στις 21 Νοεμβρίου 2012, έδειξαν υψηλού επιπέδου δυνατότητες συνεργασίας των φορέων αλλά και ετοιμότητα των ερευνητών να παρουσιάσουν αξιόλογες επιστημονικές συμβολές, οι οποίες εκδόθηκαν το 2013 επιμελημένα σε τόμο 600 σελίδων του περιοδικού του Ιδρύματος «Ιωάννης Καποδίστριας» *Ναυπλιακά Ανάλεκτα*. Το Συμπόσιο εκείνο έδειξε ότι η πόλη του Ναυπλίου και η περιοχή της έχουν ενδιαφέρον για τη γνώση του παρελθόντος τους, αλλά και ότι οι ναυπλιακές σπουδές έχουν να διανύσουν ακόμη δρόμο για να μπορούν να ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις ανάδειξης αυτού του ιστορικού αντικειμένου ως επαρκώς ερευνώμενου. Το ότι βρισκόμαστε εδώ και πάλι, τρία χρόνια μετά, χάρη στον ενθουσιασμό και την εθελοντική αποτελεσματική εργασία των οργανωτών και την αντίστοιχη ανταπόκριση της Επιστημονικής Επιτροπής του Συμποσίου και των ερευνητών, για να προσεγγίσουμε καιρίες πτυχές της βενετοκρατίας στο Ναύπλιο, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Είναι μια διαπίστωση που μας ευεργετεί όλους, καθώς βρισκόμαστε στη μέση μιας γενικευμένης εθνικής κρίσης.

Επειδή τα καλά αποτελέσματα δεν έρχονται ουρανοκατέβατα, θέλω να αποδώσω τον δίκαιο έπαινο στη μικρή ομάδα των ανθρώπων του Ναυπλίου, οι οποίοι εθελοντικά και με υπερπροσπάθεια ανέλαβαν, όπως και στο προηγούμενο, και σ' αυτό το Συμπόσιο την οργάνωσή του, με σχέδιο για το συ-

νολικό εγχείρημα και επιμονή στη λεπτομέρεια, καθώς κάθε Συμπόσιο πέρα από το ότι είναι προϋπολογισμός, εξασφάλιση χρηματοδότησης, προθεσμίες, συνεννοήσεις, συνεργασίες, προβολή και προσαρμογές, είναι πρώτα απ' όλα συνάντηση ανθρώπων σε κλίμα φιλοξενίας, αγαπητικό και εγκάρδιο.

Από την επιστημονική πλευρά το Συμπόσιό μας, όπως φαίνεται από το πρόγραμμα και τις ιδιότητες των συνέδρων του, είχε για την Επιστημονική Επιτροπή καλή βάση εκκίνησης τις επτά ανακοινώσεις –ένα τρίτο περίπου των συμβολών– του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε πληρέστερη εικόνα και σύνδεση με το διαμορφωμένο επίπεδο των βενετολογικών ερευνών, εύκολα μπορούμε να ανιχνεύσουμε ότι τα δύο τρίτα των συνέδρων με ανακοίνωση ευεργετήθηκαν στις σπουδές και τις έρευνές τους από τη φιλοξενία και την επιστημονική στήριξη του μοναδικού ελληνικού επιστημονικού ιδρύματος στο εξωτερικό, 60 χρόνια τώρα, του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. Το Συμπόσιό μας εύχομαι να αποτελέσει καλή σύσταση, και στη ναυπλιώτικη κοινωνία, για τις έρευνες που διεξάγονται στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με δύσκολες συνθήκες και προοπτικές, αλλά και για το Ινστιτούτο Βενετίας, που αρκετές φορές οι αντιφατικές αποφάσεις της ελληνικής πολιτείας –από τους επαίνους μέχρι την απαξίωσή του– μας κινητοποίησαν για να επιχειρηματολογήσουμε και να πείσουμε για τα αυτονόητα.

Με τις σκέψεις αυτές και με προσωπική χαρά πλεονάζουσα χαιρετίζω και ευχαριστώ τον οικοδεσπότη Δήμαρχο Ναυπλιέων κ. Δημήτρη Κωστούρο, τον Πρόεδρο του Ναυπλιακού Ιδρύματος «Ιωάννης Καποδίστριας» κ. Κωνσταντίνο Χελιώτη και την κ. Ανδρονίκη Τζομάκα, στις οποίες το πρόσωπο ευχαριστούμε όλη την ομάδα των εθελοντών του Ναυπλίου για τον μόχθο και την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα. Ευχαριστούμε και το ακροατήριο που συγκεντρωθήκατε για να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Συμποσίου μας, δηλαδή να ακούσουν τις ανακοινώσεις μας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι ομιλητές, με τη διεύθυνση των άξιων προέδρων των συνεδριών μας, που ελπίζω και εύχομαι να προκαλέσουν αντάξιο, μακάρι και ζωηρό, διάλογο. Σας ευχαριστώ.